

In deze editie:

Van de redactie _____	2
Bericht van onze voorzitters _____	3
Victoria op weg naar Kerstmis 2009 _____	4
Lasergamen met de Victoriaantjes _____	5
Uit de oude (schoenen)doos van Jean Paulssen _____	6
Familiedag 2010 _____	8
Het Anjerfonds _____	8
De Pen _____	9
Agenda _____	10
Mop van de maand _____	15
“Ing Krisnach in Brokkelze” in 1960 _____	16
‘t Simone en d’r Dominique, “bouwsteentjes” van os fanfaar _____	18
Jubilarissen 2010 _____	19
Verjaardagen _____	19
Wist U, _____	20



Van de redactie

Beste lezers van “Ronk Victoria”,

Voor jullie ligt het laatste nummer van ons verenigingsblad. 2009 is bijna voorbij en we maken ons op voor een nieuw verenigingsjaar. In dit nummer de laatste nieuwtjes en de vaste rubrieken. Wel moeten we jullie mededelen, dat Dr. Insjtroementoes momenteel met vakantie is en we geen inzending hebben gekregen. Hopelijk is hij het volgend jaar weer present. Tijdens het afgelopen jaar was het hier en daar heftig, maar er waren ook mooie momenten. Vriendschap en gezelligheid waren de bindende factoren. In die geest wenst de redactie jullie allemaal fijne feestdagen en een prima start in 2010 toe. In het volgende nummer geven we jullie de verschijningsdata 2010.

Veel leesplezier,

De redactie: Christiaan, Jean, Laurent, Monique en Roger



(De 1e uitgave van Ronk Victoria 2010 staat gepland op **zondag 28 februari**, kopij vóór 18 febr. 2010).

Bericht van onze voorzitters

December 2009, ongelooflijk dat het jaar alweer bijna om is. Een jaar waar we met zijn allen zo naar toegeleefd hebben, want dit jaar stond voor onze Victoria-familie immers in het teken van het bondsconcours.

Als we dit stuk schrijven ligt het concours alweer bijna twee maanden achter ons. En iedereen weet inmiddels hoe dat avontuur is afgelopen.

Wij vinden het dan ook niet meer dan gepast om dank je wel te zeggen. Dank je wel zeggen we tegen alle muzikanten die ervoor gezorgd hebben dat we zo'n fantastisch repertoire ten gehore hebben kunnen brengen en er samen voor zorgen dat we zo'n saamhorigheid binnen onze vereniging hebben. Dank je wel zeggen we ook tegen onze dirigent Bert.

De drijvende kracht achter ons fantastisch orkest.

Dank je wel zeggen we tegen het bestuur. Elke maand weer komen ze bij elkaar en zetten ze zich voortdurend belangeloos in voor onze vereniging.

Dank je wel zeggen we ook tegen de subsidieverstrekkers, donateurs en Sjtiepe en iedereen die ons op een andere wijze steunt en een warm hart toedraagt.

In 2010 staan onze vereniging weer de jaarlijks terugkerende evenementen als bijvoorbeeld het Lenteconcert, de processie, het Festival des Arts-optredens en deelname aan het Landgraafse concertweekeinde te wachten. Daarnaast verzorgen we om te beginnen in 2010 het carnavalsgalaconcert in het raadhuis van Landgraaf.

En ook staat ons een geweldige muzikale uitdaging te wachten in de vorm van het Promsconcert op 18 en 19 juni aanstaande.

Laten we hier met z'n allen en met onze Nieuwenhaagse collega's een succesvol concertweekeinde van maken voor jong en oud.

We willen iedereen van harte een gelukkig kerstfeest, "inne gowwe rutsj" en een heel voorspoedig nieuw jaar wensen.

Frans Schurer
Cynthia Weng



Victoria op weg naar Kerstmis 2009

December is niet alleen voor de fanfare Victoria Rimborg een mooie tijd. Na een zeer drukke periode, waaronder de concoursdeelname afgelopen oktober, wordt nu ruim aandacht besteed aan het naderende Kerstfeest. Stemmige en vrolijke kerstmuziek ligt op de pupiter en dit allemaal met het oog om goed voor de dag te komen.

Geen wonder, dat oud en jong haar beste beentje voor zet.

De fanfare is met een flinke delegatie vertegenwoordigd op de kerstmarkt in Waubach.

Het jeugdorkest "de Victoriaantjes" zal haar beste beentje voortzetten op de kerstviering in de Salesianenhof.

Verder zal er tijdens het kerstdiner in verzorgingscentrum Heereveld muzikale klanken te horen zijn van een ensemble van de fanfare.

Zij treden daar ieder jaar belangeloos op.

De bewoners en het personeel waarderen dit erg, de muziek valt net als het eten in de smaak en zorgt voor een juiste kerstsfeer.

Ook de muzikanten vinden het fijn om dit elk jaar te mogen doen.

Een niet meer weg te denken gebruik is de jaarlijkse rondgang in de kerstnacht. Op diverse plaatsen, her en der in het dorp klinken de kerstliederen, gespeeld door een groep muzikanten van Victoria.

Opmerkelijk is, dat deze traditie nog geen enkel jaar overgeslagen is.

Het hoogtepunt voor alle leden is ongetwijfeld de plechtige Hoogmis op

Tweede kerstdag. Het voltallige korps zal o.l.v. Bert Dirks de H. Mis opluisteren met aangepaste muziek. Oude kerstliederen, maar ook stukken in een iets moderner jasje.

Dit jaar zijn weer enkele nieuwe werken aan het repertoire toegevoegd.

Het zal, net als voorgaande jaren, druk worden in de parochiekerk te Rimborg.

Kom dus tijdig, de H. Mis in de parochiekerk begint om 10.00 uur.

Langs deze weg wil de fanfare alle sympathisanten bedanken voor de steun in het afgelopen jaar en wenst zij iedereen gezegende kerstdagen en een zeer voorspoedig Nieuwjaar toe.

Lasergamen met de Victoriaantjes

Begin november zijn de Victoriaantjes gaan lasergamen in de grotten van Valkenburg.

In totaal hebben 26 “darth Faders”- in spé, de grotten onveilig gemaakt.

Helaas voor hen mochten ze maar 20 minuten op elkaar schieten.

Opvallend in deze was, dat er twee partijen waren ontstaan. De rode hesjes waren van de harmonie, en de groene hesjes van de fanfare. Gelukkig gaat het er tijdens repetities en uitvoeringen niet zo vijandig aan toe als met het lasergamen.

De winnaar, of beter gezegd, de minst geraakte was Ashja.



Daarna zijn we nog frietjes gaan halen bij onze stamfriture “oud Waubach”. Deze hebben we dan bij de winnares van het lasergamen opgegeten.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken, die deze activiteit mogelijk heeft gemaakt. We denken hierbij aan de chauffeurs en de catering.

Verder een welgemeend dankjewel voor iedereen die de Victoriaantjes gesteund heeft met de “Marktplaatsactie”, het kopen van de CD, of het verkopen van de 2e hands spullen op de rommelmarkt. Het is fijn om te weten dat wij op jullie kunnen rekenen!

Uit de oude (schoenen)doos van Jean Paulssen

Deze foto's zijn genomen tijdens de familiedag 1987. Een groep o.l.v. Jean trad op met een kleine revue onder de titel "boeketje Brokkelze".



Hieraan werkten mee (op bovenstaande foto v.l.n.r.): Leo Paulssen, Georges Britovsek, Marc Beismans, Léon Paulssen, Hub Römken, Frans Schurer, Jean Paulssen, Pascal Beismans en Uli Klein. Voor deze rij Karl en zoon Buchkremer (op viool) van het salonorkest "Plusj de Victoire", met Pascal op slagwerk en Miriam Erkens piano.

Deze laatste staat met zus Monique Schurer achter onze toenmalige voorzitter Jan Schurer. Römer-Joe (Jo Beismans) ontbreekt(maakte de foto) en Piet Nickel, die enkele liederen zong. Er was o.a. aandacht voor "t ontstaan

van Rimburg", "een vrijgezelliger Brokkelze", Marc en Léon als "boekmennekes" (foto) en "roept u maar" (zang).

(advertentie)

HYPOTHEEK⁺ ADVIES?
KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP:

 **WWW.DERAADSHEEREN.NL**
Jacobs Assurantiën: 045-5453121

Jo Vanovermeere

Familiedag 2010

Op zaterdag 30 januari 2010 is het weer zover. Dan herdenken we het feit, dat we in 1891 opgericht werden. Ofschoon de leden de mogelijkheden hebben gehad om suggesties te doen voor een andere opzet dan de gebruikelijke, heeft onze secretaris geen enkele reactie gehad.

Het bestuur heeft daarom besloten om de dag weer te laten verlopen zoals ieder jaar. De leiding hoopt alleen op een aantal optredens tijdens de gezellige avond.

Pijnig je hersenen, laat je creativiteit de vrije loop en lever een bijdrage tot het welslagen van het programma door op te treden met een muziekstuk, act of.....?

We laten ons verrassen. (Opgave z.s.m. bij de secretaris, zodat we geen externe artiesten/solisten hoeven in te huren.)

Over de definitieve invulling van de dag volgt t.z.t. nader bericht.

Het Anjerfonds

Het Anjerfonds is een stichting, die Cultuur in zijn Algemeen ondersteunt. Ook in Limburg. Regelmatig doen wij, en niet tevergeefs, een beroep op deze instelling. In het verleden mochten wij dan ook van hen een flinke subsidie ontvangen bij de aanschaf van delen van ons instrumentarium. Het Anjerfonds probeert de nodige gelden bijeen te schrapen door bijvoorbeeld de jaarlijkse Anjerloterij. Door het verkopen van loten voldeden we aan onze bijdrage.

De laatste jaren ging dit steeds moeilijker. De financiële commissie wil daarom onze inzet veranderen door zelf als vereniging de loten te kopen. Omgerekend naar het aantal leden zou dit betekenen, dat ieder lid jaarlijks €2,00 gaat bijdragen. Het bestuur is akkoord gegaan met dit voorstel en daarom zal Gerthie Weng in januari 2010 het geld bij iedereen innen. In de toekomst zullen we dan ook weer daadwerkelijk een beroep kunnen doen op het Anjerfonds, als er nieuwe instrumenten moeten worden aangeschaft.

De Pen

Hallo allemaal, ik ben Frans Nickel. Ik ben 12 jaar.

i am Frans Nickel and i am twelve years old.

En ik zit op het Charlemagne College (locatie Eykhagen).

Ik doe tweetalig VWO (engels-nederlands).

Ik heb 1 broertje: Laurence.

En natuurlijk mijn vader (Hub) en moeder (Nancy).

Ik had een huisdier een konijn (Flapje) maar die is laatst gestorven.

Ik vind het heel erg leuk om mee te spelen bij de Victoriaantjes en de fanfare.

Helaas is dit nu wat minder omdat ik sinds de dag na het concours een beugel heb gekregen.

Dat was even opnieuw beginnen. Vorige week donderdag kreeg ik met basketballen een bal recht op mijn lippen. Dat deed niet alleen verschrikkelijk pijn (ik moest de lip van de plaatjes trekken) maar kan ik alweer wachten en opnieuw beginnen met oefenen.

Het concours met de fanfare vond ik een hele spannende tijd. Ik heb daarvan genoten.

Wat en hoe mijn oom (Hans) speelde vond ik geweldig. Het werk Journey to the centre of the earth was wel heel apart. Dit hoop ik ooit nog eens te spelen.

Ik vond wel jammer dat de jury punten moest geven, want hierdoor konden ze niet luisteren hoe mooi we gespeeld hadden.

De solisten concoursen, waar ik zo graag aan meedoe, kan ik door de beugel ook even niet meedoen. Jammer, maar dat komt wel weer. Ik vind het namelijk heel erg leuk om voor mensen te spelen.

Het is altijd gezellig bij de fanfare.

Ik zit naast opa Frans en aan de andere kant zit mijn tuba-collega Jan Schaeks.

In het begin hoefde ik maar de man met de zilver grijze haren te zoeken en wist ik waar ik moest gaan zitten.

Opa Frans (grote Frans) komt mij zondags halen en dan gaan de twee Fransen naar de repetitie in de grote groene Volvo van opa.

Ik weet niet waarom maar soms zijn we nog later dan papa thuis.

Als papa thuis is en hoeft niet te werken gaan we met z'n 3en naar de repetitie. Och ja papa kennen jullie wel dat is die grote meneer met het

kleinste instrument en mama is mijn moeder met de vreugdekreet na het concert van de fanfare.

Ik geloof dat dit het is wat ik voorlopig even schrijven wil.

De pen geef ik graag aan mijn opa Frans (Nickel sr).

Voor jullie misschien bekend als grote Frans, te vergelijken met grote Smurf.

Hij is het oudste lid met de meeste dienstjaren bij onze Fanfare Victoria.

Groetjes Frans Nickel jr.



Agenda

Dag	Datum	Maand	Omschrijving	Opm.
Zondag	19	Dec.	Kerstconcert Victoriaantjes	Lauradorp woongemeenschap
Donderdag	24	Dec.	Opluisteren Kerstnacht Koperblazers	
Zaterdag	26	Dec.	Opluisteren Mis 2e Kerstdag	

Belangrijke data 2010:

Zaterdag 6 februari: Vasteloaveskonzeët Burgerzaal Gemeente Landgraaf.

Zaterdag 20 maart: Lentecconcert met Fanfare Eendracht Waubach.

Zondag 25 april: (repetitiezondag) Jaarvergadering om 11.00 uur.

Vrijdag 18 en zaterdag 19 juni: Promsconcert te Nieuwenhagen

Victoria-nieuws

Geslaagd

Vorige maand slaagde Sharon Consten voor het diploma HAFA B van onze opleiding. Proficiat.

Overleden

Op zaterdag 21 november hebben we in een overvolle kerk te Nieuwenhagerheide afscheid genomen van mevr. Riet Dirks-Gubbels, de moeder van onze dirigent. Zij was tevens moeder van enkele bestuursleden en trotse oma van 5 van onze jeugdige leden. Geen wonder, dat ze jarenlang supporter en “Sjtiep” was van Victoria.

Op 20 juni van dit jaar mocht ze nog met haar man Joep het Gouden Huwelijksfeest vieren, waarbij de fanfare het Gouden Paar een muzikale ruiker mocht aanbieden

Mevr. Dirks was reeds langer ernstig ziek en heeft het ondanks haar optimisme en vechtlust niet gered.

Vanaf deze plaats willen we echtgenoot en de rest van de familie veel sterkte wensen bij dit zware verlies.

Solistenconcours

Op zondag 22 november namen een aantal van onze leerlingen en jeugdige muzikanten deel aan het “Landgraaf musiceert” –solistenconcours voor de jeugd.

Dit jaar was de organisatie in handen van de Harmonie St. Caecilia Nieuwenhagen.

Vanaf 13.30 uur was het een echte happening in de Harmoniezaal. Jammer, dat niet alle Landgraafse korpsen hun leerlingen hadden ingeschreven. Wederom een misser van jewelste, temeer daar de jeugdopleiding flink gesubsidieerd wordt. De beoordeling was in handen van jurylid Andre Seerden.

Dit concours is een mooie gelegenheid om de aanwezigen te laten horen, hoe het met de jeugd en de opleidingen gesteld is. Victoria was met 9 deelnemers flink vertegenwoordigd en als afsluiting vóór de prijsuitreiking mochten onze Victoriaantjes o.l.v. Bert Dirks een concert verzorgen, hetgeen duidelijk in de smaak viel in de volle zaal. Wethouder van de Gemeente Landgraaf, mevr. Marie-José Kamps, reikte na afloop de diploma's en de prijzen uit.

Zoals later bleek uit de uitslag, kwam Victoria heel goed voor de dag. Zonder meer een geweldige prestatie van onze solisten en een mooie pluim op de hoed voor onze eigen opleiding.

Hier volgen de resultaten:

5^e divisie:

Merel

Paardekooper (alt sax) 82 p.

Juul Jacobs (hoorn) 82 p.

Tren Jacobs (tuba) 80 p.

Peter Bex (trombone) 85 p.

Remco Dirks (xylofoon) 86 p. ,
hoogste aantal punten 5e divisie (beker).



4e divisie:

Luc Vanovermeere 80 p.

3^e divisie:

Duo Ashja Otten (sopraan sax) & Sharon Consten (alt sax) 84 p.

1^e divisie:

Dominique Steins (trombone) 90 p., hoogste aantal punten 1^e divisie. (beker)

Hoogste aantal punten van het gehele concours:

Dominique Steins en tevens winnaar van de wisseltrofee Landgraaf Musiceert Solistenconcours. Jongens en meisjes van Victoria van harte proficiat.....en..... ga zo door!

(advertentie)



**cafe
drama**

Hartje Centrum met Muziek, Podium en Terrassen

Een bezoek waard, ook voor Victorianen!

” ’t Joar en ’t lich oetbloaze” ? mit d’r Blasinandus



Kerst 2009 staat voor de deur.
Als jullie dit lezen, staan waarschijnlijk
gebroederlijk de kerstboom en de kribbe feestelijk
opgesteld in de kamer. Alles wederom in het
teken van het naderende feest, zelfs de moppen
worden “voor onder de kerstboom” aangepast.
Het zijn donkere dagen en daar houdt de mens
niet van. Dus.....het worde licht! Elk jaar weer
méér lichtjes en lampjes in een steeds
uitbundigere buitenverlichting. Bomen, huizen,
tuinen, ramen, het kan niet gekker. Alles, maar
dan ook alles moet in het juiste heldere licht. En

onze hersenen?

Een beetje meer “licht” zou daarin zeker niet misstaan.

(Hoe luidde de slogan ook weer? “Zuinig met energie”?)

Deze donkere dagen voor Kerstmis brengen de mens soms tot bezinning.

Het jaar loopt ten einde en allerhande zaken passeren de revue.

Zo ook bij Blasinandus, zittend in een stil hoekje van het Hemels Paradijs,
komt alles nog eens in de schijnwerpers of in de schemering aanwaaien.

Zegeningen en echte “van de regen in de drup”-gebeurtenissen. (in het
dialect heet dit : “bez..... boel”)

2009 was voor mijn vereniging Victoria een turbulent jaar.

Wat is er geblazen, gebuffeld, getoeterd, “op de trom gehouwe”, geoefend,
enz. om maar goed voor de dag te komen in Venlo!

Volgens de “geleerden” van Rimborg en omstreken is dit gelukt, al spraken
de punten en de commentaren van de juryleden een ander taaltje.

Edoch niet lang getreurd, in Rimborg heeft men die “lichtknop” snel
omgedraaid. Toekomstige evenementen werpen hun schaduwen reeds

vooruit: de plechtige Hoogmis op Tweede Kerstdag. Familiedag. Carnavals-
Lente- en Promsconcert. Ondertussen gaat het leven gelukkig gewoon door.

Mannen en vrouwen van Victoria: “Maak er samen wat moois van”!!!!

We blazen 2009 langzaam uit, maar behouden het licht, allicht voor 2010.

Dat wenst jullie, naast hele mooie feestdagen,

d’r Blasinandus van Vinkeroa.

Nieuws van de bestuurstafel

(vergaderingen 3 nov. en 1 dec.)

- Familiedag zaterdag 30 januari 2010. Er zijn geen suggesties binnen gekomen. Oude opzet handhaven.
- Vaststellen data lenteconcert, jaarvergadering/deelname Kerstmarkt Waubach.
- Verslag Fin. Commissie: kosten interne opleiding bekeken/voorlopige begroting 2010, waarin o.a. post instrumentarium/Anjerfonds.
- Korte evaluatie concours en receptie.
- Bestuur en dirigent hebben n.a.v. een telefoontje van de Bond gereageerd middels een brief met reacties op onze deelname. Er volgt nog een uitgebreidere evaluatie.
- Jeugdcommissie: o.a. men wil starten met een nieuwe blokfluitgroep volgend jaar
- Jeugd-play-in 21 mrt./ev. optreden kerstmarkt Op de Kamp.



Mop van de maand

Een man komt rennend `n drogisterij binnen, schreeuwend: "Mijn vrouw zit in een mieren nest...vlug, vlug..!" De drogist, zeer attent, grist een tube zalf vanuit een schap en zegt: "Hier, smeer dit er maar gauw op...!"

Waarop de man roept: " ZALF??? IK WIL EEN FOTOROLLETJE!!!!!"

Jan komt op straat zijn vriend Piet tegen, die `n bierton voor zich uitrolt.

Jan vraagt: "Waar ga jij met die ton heen?"

Zegt Piet verwonderd: "Naar de dokter, ik moest na `n jaar met mijn urine terugkomen!"

“Ing Krisnach in Brokkelze” in 1960

Traditioneel trekken muzikanten van onze fanfare in de Kerstnacht door ons dorp.

In diverse uitgaven hebben we in het verleden in woord en beeld al hierover bericht. Vooral in een door Frans Nickel belichte tocht vertelt hij, dat er in die nacht niet gespeeld werd op de Palenbergerweg, doodgewoon, omdat er geen lantaarnpalen stonden, die zorgden voor het nodige licht.

Onderstaande foto kregen we van Pierre Peters, door hem zelf in 1960 gemaakt. Heel wat jaren maakte hij ook deel uit van de muzikale “Hirten und Hüter” van deze Brokkelzer traditie.

Op deze foto ontwaren we op de achterste rij:

Leo Hanssen, Piet Nickel, Lambert Paulssen (†), Leo Kaesler, Hans Melchers, Coen Boosten (†), Rinus Verhagen, Ad Schurer en Frits de Vries(†).

Voorste rij:

Fredie Melchers, Wim Melchers en Charles Beckers.

Op de foto ontbreekt Pierre Peters, hij “schoot de plaat”.

We hopen, dat deze lange traditie in stand wordt gehouden en dat

is alleen mogelijk als de “jeugd” dit voortzet. Pierre en vele ouderen met hem vinden het jammer om niet meer mee te kunnen. “Os uw kneuëk wille nit mieë?”

Gelukkig zet een groep van Victoria nog ieder jaar met Kerstmis dit mooie gebruik voort.

Hulde aan ieder om in vaak gure omstandigheden muzikaal de Kerst aan te kondigen.



(advertentie)



BAKKERIJ WEIJERS

Landgraaf

sinds 1935

BAKKERIJ WEIJERS & ZN.

Kerkstraat 116 - tel. 5312308 - bak.weijers@planet.nl

VERSBOETIEK WEIJERS

Maastrichterlaan 15a - tel. 5315655 - versboetiekweijers@home.nl

BEZORGBAKKER FER WEIJERS

Tel. 5323996 - 06 20982460

't Simone en d'r Dominique, “bouwsteentjes” van os fanfaar

Vanoet de Grenssjtroat in 't Woabicher lank,
plane en gont ze hunne ege gank.
Vieër hont 't uuëver de gesjwiester Steins,
dun tot lid te han in Victoria, dat is get fijns.

't Simone en och d'r Dominique,
make al gans get joare beij os moeziek,
dat ze sjpas d'r-aa hont, dat zaan ich dich,
me ziet 't an d'r konstante lach op hun
gezicht.

Beij de “Eendracht” va Woabich zint ze
agevange, zint d'r-noa vuur de sjpas nog beij
Victoria gegange, “allee”, zaat d'r pap en doa
sjtong heë op, “vuur 100% op de proof,
angesj kost 't uch d'r kop!”



Ee god sjtuk moeziek make, dat woar d'r “intake”,
dat kan mit sjpas en vruijd, wat direkt al bleek
ummer de lat get hoeëger, ummer ee bietje mieë,
prieze en voldoening zint gevolgd, vieër hant 't gezieë

D'r Dominique woar al inne ganse “mesjieu”,
wie heë mit moch doeë beij d'r André Rieu,
op d'r 22e november 2009 won heë d'r wisselbokaal,
van “Landgraaf Musiceert” in inne volle Harmoniezaal

Zoeëgaar binne de jeugdfanfaar, 't is bekend,
zint de “Steintjes” och nog d'r bindende cement.
Ze wete och doa, wie 't beij de joegend geet,
doa telt neëve 't moeziek-make zieëker de gezelligheid.

D'r bugel is beij 't Simone toeëre-hoeëg favoriet,
d'r Dominique wilt garoet ziang sjuuftrombone nit kwiet,
in de richting van beroeps gont sjtillekes ziang gedanke,
zie zuster absoluut nit, dat ziet get mieë in geld en banke.

Vier hope tot sjlot, dat ozze twee "Steins-tjes",
 aktief blieve op de heij geneumde terreintjes,
 ze zint mit recht wiechtige bouwsjting in os fanfare,
 hunne inbrenge zal vas en zieëker de kwaliteit beware.

(Rimburg 24 nov. 2009 Jean Paulssen)

Verjaardagen		
januari		
Remco	Dirks	14
Jack	Otten	14
Alexandra	Peters	17
Ronald	Geuskens	23
februari		
Frans	Nickel	7
Hub	Nickel	9
Monique	Schurer-Erkens	13
Guus	Erkens	27

Jubilarissen 2010

Het volgend jaar hebben wij de volgende twee mensen die hun jubileum vieren binnen Victoria, Stanni Otten en Ben Bok. Beiden zijn dan 12,5 jaar muzikant.

