



Inhoudsopgave

<i>Inhoudsopgave</i>	1
<i>Agenda</i>	2
Repetitie en activiteitenoverzicht	2
<i>2006 een goede jaargang</i>	3
<i>Nieuws van de redactie</i>	4
<i>Victoria, het Internet en de redactie van “Ronk Victoria”</i>	4
<i>Uit de oude schoenendoos van Piet Nickel</i>	5
<i>Mop van de maand</i>	5
<i>“Effe bloaze” mit d’r Blasinandus</i>	6
<i>De pen (door Luc Vanovermeere)</i>	7
<i>Wist u dat</i>	8
<i>Raad het lid</i>	9
<i>Bert, “il maestro” van Eëlse</i>	10
<i>Erik Schurer beste Landgraafse solist</i>	11
<i>Kerstmis 2006</i>	12
<i>“gidder deërke..., ee plezeërke”, een kinderboek in het dialect</i>	13
<i>Victoriakwintet 25 jaar musiceren</i>	13
<i>Een terugblik op het solistenconcours</i>	14
<i>Het jeugdorkest: optreden op de kerstmarkt in Waubach</i>	15

***P.C.Peters Bouwkundige tekeningen, advies, bouwbegeleiding
Broekhuizenstraat 70
6374 LM Landgraaf (Rimburg)
045 5321315***



Agenda

Repetitie en activiteitenoverzicht

December

- 24 10.45 uur: Repetitie in Rimborg
12.00 uur: Afsluiting jubileumjaar met kerstbrood (Café Simons)
Kerstliederen Kerstnacht: verzamelen bij kerk om 23.45 uur
- 26 Tweede Kerstdag: opluisteren H.Mis (Rimborg)
- 28 19.45 uur: Repetitie in Rimborg (VERVALT!!!!!!)**

Januari

- 7 10.45 uur: Repetitie in Rimborg
- 12 19.45 uur: Repetitie in Rimborg
- 21 10.45 uur: Repetitie in Rimborg
- 25 19.45 uur: Repetitie in Rimborg
- 27 Familiedag

Februari

- 4 10.45 uur: Repetitie in Rimborg
- 8 19.45 uur: Repetitie in Rimborg
- 18 Carnavalsoptocht
- Maart
- 19 Lichtprocessie
- 25 Lenteconcert samen met Ulestraten
- April
- 22 Jaarvergadering
- Mei
- 4 Dodenherenking (delegatie)
- Juli
- 1 Festival des Arts
- 5 – 9 Concertreis
- 27 Concert samen met de Limburgse jagers



2006 een goede jaargang

Het afgelopen jaar is een zeer bijzonder jaar geweest voor Rimburs Fanfare Victoria.

Victoria leeft, ondanks alle problemen die in deze tijd op verenigingsleven en muziekcultuur afkomen. Er zijn veel zaken in beweging, in de omgeving van de vereniging en ook erbinnen. De ontwikkelingen rond onze Rimbursse school, bijvoorbeeld, baren ons zorgen gelet op de binding van de vereniging met de gemeenschap. Maar net als voorheen zullen we toch zelf de uitdagingen die dat oplevert moeten aangaan. Het is aan ons om een weg te vinden om verder te kunnen: aanpassen aan een veranderende omgeving dus. Intern heeft, in het drukke lustrumjaar, de samenstelling van het bestuur aanzienlijke veranderingen ondergaan. Één verandering is dat alle dagelijks bestuursfuncties weer dubbel bezet zijn.

Naast zulke zaken is 2006 natuurlijk op de eerste plaats een feestelijk jaar met veel hoogtepunten geweest. Dat stond alle Victorianen ook zo voor ogen toen het begon: we vierden immers ons 115-jarig bestaan en wilden dat niet ongemerkt voorbij laten gaan. We hebben hele rij geslaagde activiteiten achter de rug: de familiedag, het Lenteconcert, de receptie met huldigen plus koninklijke onderscheidingen, het Landgraafse concertweekeinde, het Landgraafse solistenconcours en als “Gipfel” een heel bijzonder galaconcert. Het voornemen was om er een extra feestelijk tintje aan te geven; gelet op de talloze enthousiaste en positieve reacties van muzikanten én publiek, van liefhebbers en kenners, van jong en oud, is dat gelukt en moet hier een vervolg aan worden gegeven. (We willen nog even niet denken aan het hoe en wanneer ...) Het was een echte bekroning van het 23^e Victorialustrum! Iedereen willen we op deze plaats nog eens bedanken voor zijn of haar inzet in het afgelopen jaar.

In 2007 gaan we gewoon verder. Als extra's staan op het programma: een concertreis naar Oostenrijk, een lustrumconcert met het ROLJ dat 15 jaar bestaat, de Landgraaf 25 Proms. Daaraan voegen we meteen toe dat we zelf voor de krenten in de pap kunnen zorgen door met z'n allen gewoon hard te blijven werken, muzikaal en anderszins. Op die manier houden we de mogelijkheden om bijzondere, speciale dingen te doen.

We wensen iedereen een Gelukkig Kerstfeest, “inne gowwe rutsj” en een in alle opzichten voorspoedig 2007 met veel muzikaal plezier. Laten we er samen met iedereen die Fanfare Victoria een warm hart toedraagt weer een goede jaargang van maken. Prosit!

Cynthia Weng
Frans Schurer



Nieuws van de redactie

De volgende uitgave is gepland op 8 februari 2007.

Kopij kan digitaal aangeleverd worden tot 1 februari 2007 op het bekende adres niewsbrief@fanfare-victoria.nl

Tot de volgende keer.

Victoria, het Internet en de redactie van “Ronk Victoria”

Sinds enkele jaren heeft onze fanfare een website (www.fanfare-victoria.nl)

Daar vind je heel wat informatie over onze vereniging.

Ook over optredens, foto's enz.

De site wordt beheerd door Jeffrey, René en Christian.

Een van de rubrieken is het gastenboek en sinds kort “d'r breuzeleck”.

Jammer genoeg kunnen veel (vooral “oudere”) leden, Sjtiepe, sympathisanten enz. om diverse redenen hiervan niet “genieten”. Zou het niet mogelijk zijn om hiervan iets over te nemen in

“Ronk Victoria”? Wie neemt het initiatief?

Dan zou het ook goed zijn, als een of meer jeugdige leden de redactie zouden komen versterken. Immers jong geleerd is oud gedaan. Als we het gastenboek lezen, dan is er talent en humor genoeg!!! Iets voor jou?? Meld je aan bij Jean.



Uit de oude schoenendoos van Piet Nickel



Deze foto dateert van rond 1938.

Het is de enige foto, waar de 4 gebroeders Nickel samen op staan.

Frans(links) is 13 jaar, Peter(met mandoline en niet met tuba?) 5 jaar, Hans (met bugel, later opleider en onderdirigent van Victoria) 17 jaar oud en tot slot Hoebie 16 jaar. De laatste was op muziekgebied het grootste talent.

Jammer genoeg is hij in de Tweede Wereldoorlog in Rusland gesneuveld.

Mop van de maand

Een vrouw verdenkt haar man ervan dat hij haar bedriegt. Ze heeft daarom een detectivebureau ingeschakeld om hem te laten volgen.

Deze brengt haar het volgende verslag uit:

“Uw man was gisteren achtereenvolgens in een schoenenwinkel, een modezaak, een bontwinkel, een juwelier en bij een dameskapper.”

“Ziet u nu wel dat hij mij bedriegt?”

“Nee mevrouw,” is het antwoord, “hij volgde u!”



“Effe bloaze” mit d’r Blasinandus



H. BLASINANDUS VAN VINKEROA

Zaterdag 2 december was, en dat had ik vooraf uitgebreid vernomen, de grote dag voor Victoria en haar “aanhang”.

Vanaf Vinkeroa via “d’r Hostedt” en vanuit Marienberg richting “d’r Rimburger Acker” spoedden zich vele muzikliefhebbers naar het “Pädagogisches Zentrum”, dé cultuurtempel van de gemeente

Übach-Palenberg. Velen konden hun ogen niet geloven: wat een schitterende accommodatie en dat op een steenworp afstand van Brokkelze!!

Daar moest Victoria wel vlammen! En dat gebeurde ook.

Ter afsluiting en als kroon op het jubileumjaar werd een geweldig concert gegeven.

Het werd een schitterende kroon met veel pareltjes in een goede muzikale “zetting”.

Namen gaan we niet noemen, de toehoorders hebben echt reuze genoten. Van lichtklassiek tot modern. En hoe, men had dit niet verwacht van een fanfare uit zo’n klein dorp.

Voor Victoria, Meriko en haar solisten daarom een terecht en langdurig applaus.

Eigenlijk zou een dergelijk evenement vaker moeten plaatsvinden. Het is niet alleen een waardering voor de muzikanten, maar ook een stimulans om voor zo’n groot publiek het beste van jezelf te geven. Van Blasinandus krijgen jullie met stip de zegen.

“Hod uch an ’t bloaze, och mit de fesdaag en ’t nuij joar in want mit good bloaze verbrent me zich nieks!” Tot in 2007.



De pen (door Luc Vanovermeere)

Hallo allemaal,

Het is zondagmorgen, 3 december 2006 en ik zit nog na te genieten van het galaconcert.

Ik vond het geweldig: Een grote zaal, mooie muziek en veel applaus van een groot publiek.

Voor de mensen die niet weten wie hier na zit te genieten: Ik ben Luc. De kleinste uit de trompetrij. Ik ben geboren op 4 september 1996 en dus ben ik 10 jaar. Ik woon met mijn vader en moeder (Jo en Nadja) en mijn zusjes (Anne en Kyra) op Watergraaf 14 in Landgraaf.

Mijn hobby's zijn skelteren/fietsen, bouwen met lego(technic), met mijn modeltrein spelen

en natuurlijk **trompet** spelen. Iedere dinsdag krijg ik les van Hub Nickel(de grootste uit

de trompetrij). Van maandag tot en met vrijdag breng ik het grootste gedeelte van mijn tijd door op school. Ik zit op basisschool De Wegwijzer in groep 7 van juffrouw Toos.

Mijn lievelingsvak is aardrijkskunde en het minst leuke vind ik rekenen.

Het uitstapje naar de Efteling vond ik ook heel leuk. Samen op stap met Remco, Frans, Michiel, Anne, Jeanine, Laurence, Vera en Kyra. Met schoolreisje zijn we naar Bobbejaanland geweest. Dit is ook een heel leuk pretpark. Misschien een idee voor de volgende keer ????

Ik verheug me nu al op de concertreis naar Oostenrijk in de zomer. Het is leuk om met zo'n grote groep op vakantie te gaan. Hopelijk hebben we mooi weer en zijn de schnitzels groot, want dat is eigenlijk mijn lievelingseten. Ook dat van mijn opa.

Ik vond het leuk om iets te schrijven en wil de pen nu doorgeven aan Remco, de kleinste van het slagwerk.



Wist u dat ...

Dat we bijna 116 jaar worden

Dat we gedurende 2006 een hele mooie verjaardag met veel hoogtepunten hebben gevierd

Dat het al begon met een interne huldiging op de familiedag

Dat we een geslaagd lenteconcert hebben gehouden met de Harmonie van Bunde.

Dat de eigenlijke viering plaatsvond op 17 en 18 juni

Dat de receptie druk en uitstekend geslaagd was

Dat de 15 jubilarissen samen 580 verenigingsjaren "op d'r poekel" hebben.

Dat Sjang, Corrie en Jean verrast werden met een koninklijke onderscheiding.

Dat we al een fijn aantal euro's op rekening van het nieuwe vaandel konden bijschrijven.

Dat we tijdens "Landgraaf musicert" door onze organisatie een uitstekend muziekweekend in Abdissenbosch hebben gehad.

Dat het solistenconcours op 26 november een echte topper is geworden.

Dat "onze" Erik Schurer wederom, en nu alleen, de wisselbeker van burgemeester Bert Janssen mocht ontvangen.

Dat 4 van de in totaal 5 bekertjes per afdeling door onze jeugdige leden werden behaald met dank aan onze opleiders.

Dat U dat elders kunt lezen in een apart artikel.

Dat ons jubileumjaar op 2 december in Übach-Palenberg op een geweldige en imponerende wijze werd afgesloten met een grandioos concert in een schitterende accommodatie.

Dat ze nu in Duitsland, dankzij Ulie, weten, dat "Eine Fanfare kein Flötenklub ist mit Trommeln und Trompeten".

Dat het jaar bijna ten einde is en dat het dan gebruikelijk is om U fijne feestdagen te wensen.

Dat we dit jaar dit ook willen doen, plus.... "inne gowwe roetsjjjjjjjjjjjjj



Raad het lid...



De te raden foto in de vorige uitgave schijnt toch erg moeilijk te zijn geweest,. Daarbij was het toch enigszins duidelijk.

Het gezochte lid “tusje de bonnesjtekke” is niemand minder dan Frans Nickel. Hij werd niet geraden, dus zijn de eieren voor Frans.

Zet de pan maar op Frans.....! “Sjpek mit ei”!

De foto is onderdeel van een familiefoto van de gebr. Nickel, die aangeleverd werd door Piet.(zie elders in deze uitgave)

Dan de nieuwe opgave.

Wie is de communicant rechts?

Hij ziet er braaf uit, zeker met het

Missaaltje in de hand. Let ook eens

op het “miepmupje in gen hoas”. Wie is het?????

Lever je antwoord op een briefje in bij Jean.



Voorlopig is dit de laatste opgave, want er worden geen foto's aangeleverd voor deze rubriek. Blijft dit zo, dan moeten we helaas stoppen met dit toch wel leuke onderdeel in Ronk Victoria.



Bert, “il maestro” van Eëlse

Vanoet het land va Neuenhage,
mar wie ze doa sjtolz zage: van gen Hei
solliciteëret heë als Bertje noa os fanfare
en ...als d’r nui-je dirigent koam heë als Bert derbei!

Gezeëgend mit gans get talente
vol ambitie, jonk mit hieël veuël energie
noom heë ’t sjtekschke uuëver van d’r Gustav
deë bloof als “ouwe” lieërmeester an zieng zie.

Vol vuuër is heë aagevange
de vonk sjloog uuëver, ‘t houw direkt rendement
’t musicere mit die va Rimborg
koam vanoet ee sjtevig fundament

Vasthouwe wat me hat en langzaam wieërbouwe
mit jeugd, vernui-jing ...’t weëd gans veuël verwaard
mit sjpas en vuuëral mit voldoening
zet heë Victoria dudelik op de kaat

Nit allee die moeziek is belangriek,
och dat potje beer dat ozze “maestro” zich noa aafloop drinkt
get vertelle, laache of sjtichele mit de moezikante
is duks wiechtiger wie me dinkt.

(Jean Paulsen 15-7-2006)



Erik Schurer beste Landgraafse solist



Op het op zondag 26 november gehouden 5^e Landgraaf Musiceert Solistenconcorso is Erik Schurer van Fanfare Victoria na een spannen de strijd in alle afdelingen met 88 punten de algehele winnaar geworden. Hij mocht uit handen van burgemeester Bert Janssen de felbegeerde wisselbeker in ontvangst nemen. Moest hij vorig

jaar de trofee nog delen met Erik Stevens, dit jaar was hij de beste.

In een gezellig aangeklede zaal d'r Eck te Rimburch waren de 26 deelnemers van de Landgraafse verenigingen om 14.00 gestart. Zij werden beoordeeld door de jury, bestaande uit Noël Speetgens en Hub Nickel. Voor de begeleiding aan de piano zorgde Susanne Welters, terwijl de presentatie in handen was van Leo Hanssen.

Voordat de burgemeester overging tot overhandiging van de diploma's en beoordelingen wees hij nog eens op het feit, dat het maken van muziek heel belangrijk is en een prachtige hobby.

Iedere deelnemer werd bovendien verrast met een fraaie herinneringsmedaille.

De uitslagen:

Jeugdafdeling:

Jens Munnichs 80 p.(1^e pr.), Desirée Somers 74 p.(3^e pr.), Annemarie Meens 80 p.(1^e pr.), Ronald Geuskens 78 p.(2^e pr.), Frans Nickel 81 p.(1^e pr + beker).

5^e Divisie:

Kai Lück 82 p.(1^e pr.), Matthijs Theeuwen 78 p.(2^e pr.), Kim Erkens 80 p.(1^e pr.), Marco Heijnsdijk 82 p.(1^e pr.), Julia Czerw 78 p.(2^e pr.), Vivian Peters 85 p.(1^e pr + beker)

4^e Divisie:

Francis Somers 86 p.(1^e pr.), Bjorn Franck 84 p.(1^e pr.), Erik Schurer 88 p.(1^e pr. + beker en hoogste aantal punten), Dominique Steins 85p.(1^e pr.), Liselotte Kockelkoren 81 p. (1^e pr.).

3^e Divisie:

Math Beckers 80 p. (1^e pr.), Paul Grouls 82 p. (1^e pr.), Pauline Smeets 80 p. (1^e pr.), Ashja Otten 83 p. (1^e pr.), Lionne Kockelkoren 85 p. (1^e pr. + beker), Sinea Korver 80 p. (1^e pr.).



1^e Divisie:

Erik Stevens 85 p. (1^e pr.), Peter Frings 87 p. (1^e pr + beker),
Stanni Otten 86 p. (1^e pr.), Maarten Reumkens 84 p. (1^e pr.).

Buiten mededinging nam de bekende “jeugdige” Landgraafse trombonist Emil, samen met Sinea Korver op hoorn deel aan deze wedstrijd. Ook zij mochten een beoordeling met medaille in ontvangst nemen.

Het organiserend comité van de jubilerende 115-jarige Fanfare Victoria Rimburch bestond uit Jack en Mariëtte Otten, Léon en Yvonne Paulssen en Leo Hanssen.

Men kan terugzien op een in alle opzichten geslaagd festijn.

Naar verwachting zal de Fanfare Aloysiana Schaesberg in 2007 de 6^e editie gaan verzorgen.

Kerstmis 2006

Ook dit jaar zal Fanfare Victoria wederom medewerking verlenen aan diverse Kerstvieringen. Zo heeft ons jeugdorkest gespeeld op de kerstmarkt te Waubach.

Enkele ensembles zullen net als al die andere jaren kerstliederen ten gehore brengen tijdens kerstdiners in zorgcentra te Waubach en Bleijerheide.

Het hoogtepunt is ongetwijfeld het opluisteren van de Hoogmis op Tweede Kerstdag in de parochiekerk van Rimburch.

Vanaf deze plaats willen we reeds onze leden, supporters en Sjtiepe hierop wijzen.

Aanvang van de HL. Mis 10.00 uur.



“gidder deërke..., ee plezeërke”, een kinderboek in het dialect

Sinds kort is dit boek verkrijgbaar. Vanuit dit boek zijn enkele lijnen naar onze fanfare aanwezig. Geschreven door bestuurslid Jean Paulssen met illustraties van Ger Groeneveld en liedjes van Michel Smeets. Alle teksten zijn ingesproken en ingezongen door Mirjam Erkens

(Wie kent haar nu nog niet?) en “Sjtiep” Frans Bremen.

Alle medewerkers hebben belangeloos meegewerkt aan deze uitgave van het Mooi Limburgs Boekenfonds. Zij verdienen er niets aan, vandaar de relatief lage prijs (incl. DVD) van

€14,95. Tijdens de officiële presentatie op 19 november was ons

Victoriakwintet aanwezig en oogstte veel lof. Men hield er een uitnodiging door Guido Dieteren “himself” voor een optreden aan over. Het boek is o.a. verkrijgbaar bij d’r Eck. Ben zal de te ontvangen vergoeding per boek doneren aan onze fanfare. (Klasse Ben!)

Voor een uitgebreide fotoreportage kunt U terecht op www.fotoleonsmeets.nl (klik in de linkerbalk MGL aan en daarna het pictogram van de voorkant van het boek)

U kunt het boek ook via Internet bestellen (via www.mooilimburgswebshop.nl)

Victoriakwintet 25 jaar musiceren

Dit jaar bestond ons kwintet 25 jaar. Door allerlei omstandigheden is er niet veel aandacht aan besteed. Daarom waren de leden van deze groep blij verrast door na afloop van “Landgraaf musicert” een mooi bloemetje in ontvangst te mogen nemen. Heren, let op:

in het volgende nummer zullen we aandacht schenken aan jullie zilveren jubileum.

We hevelen dit over naar 2007, omdat het de afgelopen maanden een drukke tijd is geweest voor de redactie.



Een terugblik op het solistenconcoers





Het jeugdorkest: optreden op de kerstmarkt in Waubach



