



Inhoudsopgave

<i>Inhoudsopgave</i>	1
<i>Agenda</i>	2
<i>Repetitieschema</i>	2
<i>Evenementen overzicht</i>	2
<i>Nieuws van de redactie</i>	3
<i>Geslaagden</i>	3
<i>Even voorstellen: Marriette Otten</i>	4
<i>Uit de oude schoenendoos van Ad Schurer</i>	4
<i>“Effe bloaze” mit d’r Blasinandus</i>	5
<i>De pen (door Simone Steins)</i>	6
<i>Wist u dat</i>	7
<i>Raad het lid</i>	8
<i>De moeziek van d’r Nieckele Piet</i>	9
<i>17 en 18 juni, een fijn feestweekend</i>	10
<i>De gedecoreerden</i>	11

De vakantieperiode van de fanfare begint na het Festival des Arts op 2 juli en loopt tot donderdag 10 augustus waarop de eerste repetitie plaatsvindt.



Agenda

Repetitieschema

Donderdag 10 augustus 19.45 uur (Rimburg)
Zondag 20 augustus 10.45 uur (Rimburg)
Donderdag 24 augustus 19.45 uur (Rimburg)

Zondag 3 september 10.45 uur (Rimburg)
Donderdag 7 september 19.45 uur (Rimburg)
Zondag 17 september 10.45 uur (Rimburg)
Donderdag 21 september 19.45 uur (Rimburg)

Zondag 1 oktober 10.45 uur (Rimburg)
Donderdag 5 oktober 19.45 uur (Rimburg)

Evenementen overzicht

Juli

2 Concert Festival Des Arts: 11.00 uur in Rimburg
Vakantie tot en met 10 augustus

Augustus

13 Concert bij Privat-Musikkapelle Scherpenseel
26 Victoria goes Efteling (*georganiseerd door de activiteitencommissie*)

Oktober

7,8 Landgraaf musicceert: organisatie concerten in de Residentie
28 Halloweenocht (*georganiseerd door de activiteitencommissie*)

November

Verkoop kerstkaarten (*georganiseerd door de activiteitencommissie*)
18 Sinterklaasfeest (*georganiseerd door de activiteitencommissie*)
26 Organisatie Solistenconcours Landgraaf musicceert (Rimburg)

December

2 Galaconcert met solisten in aula PZ (Ubach-Palenberg)
24 Kerstliederen Kerstnacht: verzamelen bij kerk om 23.45 uur
26 Tweede Kerstdag: opluisteren H.Mis (Rimburg)



Nieuws van de redactie

In deze uitgave een terugblik op een geslaagd feestweekend, een stukje over een nieuw bestuurslid en verder weer eens iets in de rubriek 'Uit de oude schoenendoos'. Als iemand nog iets voor deze rubriek heeft, kan hij/zij dit aan Jean doorgeven.

De volgende uitgave is gepland op 5 oktober 2006.

Kopij kan digitaal aangeleverd worden tot 25 september 2006 op het bekende adres nieuwsbrief@fanfare-victoria.nl

Tot de volgende keer.

Geslaagden

Ook dit jaar kon bij diverse leden van Victoria de vlag worden uitgestoken

*Hans Beckers slaagde voor Havo
Stanni Otten slaagde voor Atheneum*

Op de muziekschool slaagden:

*Ashja Otten HAFA B
Dominique Steins HAFA C
Simone Steins HAFA D.*

Voor muziektheorie A slaagden:

*Sharon Consten
Michiel Kockelkoren
Frans Nickel
Luc Vanovermeere.*

proficiat-proficiat-proficiat-proficiat-proficiat-proficiat-proficiat-proficiat



Even voorstellen: Marriette Otten

Mijn naam is Mariette Otten en de moeder van twee mooie dames Stanni en Ashja die al enkele jaren bij Rimburg spelen. Zelf kan ik geen noot lezen, had hier vroeger geen interesse in wat ik nu wel jammer vindt. Ik heb nog geprobeerd het te leren maar om ruzie met de burens te voorkomen ben ik maar gestopt. Mijn leeftijd wil ik niet op papier zetten dan geef ik nog liever mijn pincode.....Ik ben getrouwd met Jack Otten die ook in het bestuur zit en woon met mijn gezinnetje in Ubach over Worms.

Buiten dat ik graag een grapje maak ben ik ook zeer serieus. Deze combinatie heb ik voor mijn werk hard nodig. Ik ben nachthoofd in een psycho-geriatrische verpleegkliniek. Ik werk dus met dementerende en psychiatrische bewoners wat een uitdaging blijft! Ik werk alleen het 's nachts en dat is ideaal dan hoef ik overdag niet te werken en 's nacht niet te slapen. Ik ben al enige tijd actief in de activiteiten commissie. Wat mij zo aanspreekt bij onze fanfare is het "gewone" het "je hoort erbij gevoel" iets wat in deze tijd heel bijzonder is en wat behouden moet blijven, iets waar ik mij ook voor wil inzetten daarom heb ik me opgegeven voor het bestuur waar ik dan ook vanaf januari in zit. Meer is er niet te vertellen dus hier laat ik het bij!

Uit de oude schoenendoos van Ad Schurer

Een reisje langs de Rijn in ?



De volgende muzikanten:

(bovenste rij v.l.n.r.)

Ad Schurer, Sjir Fouwels, Otto Kluck,
Joep Czerw, Hans en Frans Nickel.

(onderste rij v.l.n.r.)

Wim Janssen, Charles Beckers en May
Wassen.

De dames van de muzikanten o.a.:

Annie van Ad, Sophie Mennis, Lisa
Wassen en Sophie Thoren



“Effe bloaze” mit d’r Blasinandus



**H. BLASINANDUS
VAN VINKEROA**

“Was dat effe blazen!!!!”, voor alle Blasinandusse va Brokkelze en omstreken. Zelfs tot in de hemel was het merkbaar. Zondag 11 juni was weer zo’n echte zondag om te blazen. Niet alleen van de hitte, maar ook in het kader van een beetje solidariteit met de overige

muziekgezelschappen van Landgraaf.

Victoria vertrok met een delegatie van fanfare “d’r Busj” vanaf Op de Kamp richting sportpark. Onder enorme belangstelling leek het voor de klappende toeschouwers langs de kant op een eerste schuchtere fusie in de Landgraafs fanfareland.

Maar de Hl. Thomas heeft me gerustgesteld, hij gelooft er niks van. Groot was de Victoriaanse inbreng tijdens het programma. Het rapnummer van onze jeugd scoorde hoog, net als ons stuk “Hymne of the Dennenberg-Highlands”, aangevuld met leden van andere “clans uit het Ubach over Wormse”.

Onze presentatie weerspiegelde Victoria’s doelstelling. Moesten enkele korpsen met “pluum en jas” voor het allerhoogste gaan, Victoria wilde er in de “hemdsmouwen” iets moois van maken. Tussen moeten en willen zit dat stukje gezelligheid, vriendschap en samenwerking, dat zo kenmerkend is voor onze club.

“Hod uch zoë wieër an ‘t bloaze”, mint d’r Blasinandus va Vinkeroa, ”en lot ze mar ins ee richtig Brokkelzer poepje ruuëke!



De pen (door Simone Steins)

Hallo, mijn naam is Simone Steins. Ik ben 16 jaar en in woon in Waubach. Als ik niet aan het repeteren ben, ben ik meestal voor school bezig. Ik zit op dit moment op 4 havo en hoop dit jaar over te gaan naar 5 havo en volgend jaar mijn eindexamen te behalen. Na havo ben ik van plan om de studie Management, Economie & Recht te kiezen.

Sinds 1996 ben ik bezig met muziek. Ik ben toen in het oude parochiehuis begonnen bij Louis Wetzels op blokfluit en direct lid geworden bij Koninklijke Fanfare Eendracht Waubach.

In april 1997 heb ik toen een bugel gekregen en ben toen lessen gaan volgen bij Bas Schobbers. Dit heb ik 2 jaar gedaan want daarna ben ik begonnen op de muziekschool bij Dhr. Jan Vleugels. Op deze periode kan ik met succes terugkijken want 13 juni jl. heb ik mijn HAFA D diploma behaald. Naast het spelen in de fanfare van Waubach zelf, hebben wij ook nog een jeugdorkest waar ik al vanaf repetitie 1 bij zit. Als "jeugd van Waubach" hebben wij al veel dingen ondernomen. Zo zijn we de eerste 2 jaar van ons bestaan twee keer op kamp geweest op camping De Watertoren. Vervolgens hebben wij nog een concertreis gehad naar Duinrell waar wij diverse concerten hebben gegeven. De laatste concertreis was naar Butgenbach in België. Daarna zijn we begonnen met ledenwerving en is er van concertreizen niets meer gekomen. Tot dit jaar want, in de herfstvakantie trekken we er weer op uit en deze keer gaan we naar Coe (wederom België). Ook heb ik in Waubach voor de 1^e keer deelgenomen aan een Bondsconcours. Vorig jaar oktober zijn wij in Roermond op concours geweest en hebben daar een puntenaantal van 83,25 behaald.

Deze Pen schrijf ik voor Rimborg dus het zou leuk zijn als ik daar ook iets over vertelde.

Bert heeft mij bijna 2 jaar geleden gevraagd hoe ik het zou vinden om een tijdje bij Rimborg te komen spelen. Nu had ik al verschillende muziekverenigingen en ook nog de muziekschool waar ik verplichtingen had maar ik wilde het toch graag proberen.

En daar heb ik tot op de dag van vandaag nog geen spijt van!

Er worden echt ontzettend leuke dingen georganiseerd, denk aan familiedag en het kasteelfeest van vorig jaar. Dat was echt een enorm succes. Zeker voor herhaling vatbaar.

Ik heb nu wel genoeg over mijzelf verteld dus het enige wat ik nog moet doe is de pen doorgeven aan Loes Toenbreker.



Wist u dat ...

dat we sinds kort voor het show- en marsgedeelte een echte “drilmajoor” hebben?

dat we zijn naam “op zijn Engels” moeten uitspreken?

dat we het hebben over Herrie Sleeper?

dat het eerste gedeelte van de naam niet duidt op zijn stemvolume?

dat de achternaam zeer zeker niet op hem slaat, maar op sommige leden, die het na 100 keer uitleggen en voordoen nog niet begrijpen?

dat onze “marching-master” een gewone jong oes Krchroa is, die nu in Landgraaf woont en ook nog goed ingeburgerd is?

dat hij zijn ervaring heeft opgedaan door en tijdens het W.M.C.?

dat hij voor de straatparade met Victoria intensief heeft proberen te oefenen?

dat hij dat goed en duidelijk heeft gedaan?

dat er altijd leden zijn, die nog steeds denken, dat zij het beter weten?

dat die zich voorheen nooit gemeld hebben om die taak op zich te nemen?

dat overwogen wordt om eindelijk ook voor Harrie een lintje aan te vragen?

dat hij dan ophoudt met sjtichele en wij deze rubriek kunnen sluiten met “op de plaats rust”.



Raad het lid...



De jongeman met hoedje op de foto was toen 3 jaren oud.

Welk lid van onze fanfare was hier afgebeeld?

Schijnbaar een moeilijke opgave. Ingezonden oplossingen: Jan Schurer en Jean Paulssen.. Fout!!! De gezochte persoon is niet herkend, ofschoon hij tegenwoordig altijd nadrukkelijk aanwezig is binnen de club, het is namelijk "unser Ulli".

Omdat hij niet geraden is, gaan de scharreleieren naar inzender Ulli. Horen we hem in de toekomst nog harder kakelen, dan nemen we aan, dat dit komt door de voortreffelijke kwaliteit van het Hopeler biologisch streekproduct.

Dan de opgave voor de volgende keer.

Wie is dat kwieke manneke rechts op de foto? De foto is niet echt goed, geen wonder, want hij is al heel lang geleden ergens in Rimborg genomen.

Win 5 super-scharreleieren!!!

Schrijf je oplossing op een stuk papier met je eigen naam en lever dit in bij Jean. (Gezinsleden dingen niet mee naar de prijs.)



Wordt de naam niet geraden, dan valt de prijs toe aan de inzender van de foto. (Lever zelf ook eens een jeugdfoto in bij Jean, dan kan deze rubriek worden voortgezet)



De moeziek van d'r Nieckele Piet

Ee Kyrië zingt langs de banke,
in klanke van inne sjunne bariton,
dee ter iere van ozze Herrgott en zieng sjeupkes,
de luu iggen kirk verwermt wie ing hiëmlse zon.

D'r Nieckele Piet zit hinger d'r urgel,
umringd durch zieng makkere van de tiën-oers-mes,
Gregoriaans kringelt durch d'r wierook,
dat te konne zinge is ee fes.

Mit moeziek is d'r Peter geboare,
zit d'r vol van va kop bis voet,
hee is dan och inne richtige Nieckel,
die hont noëte in de oare in plaatsj va blood.

En tuba bloaze is richtig musicere,
60 joare in Victoria mit gans veul pit,
dat 't insjtrument och wal ins gesjmierd moet weëde,
dat vergit ozze Peter vuur d'r duivel nit.

Mit 't klimme van de joare,
hult de lof hem waal ins ee bietje vuur d'r gek,
dan hat hee nog ummer zie vast recept, en
drinkt zich ee kuppelke op d'r Eck

(Jean Paulssen 2 jnuari 2006)



17 en 18 juni, een fijn feestweekend

Op zaterdag 17 en zondag 18 juni herdachten we de 115^e verjaardag en werden er niet minder dan 15 jubilarissen in het zonnetje gezet.

Extra glans kregen de feestelijkheden door het toekennen van koninklijke onderscheidingen aan Corrie, Sjang en Jean.

Nadat de jubilarissen nu eens allemaal samen op de foto konden, werd om 18.00 uur gestart met een feestvergadering in een mooi versierde zaal. Onze nieuwe voorzitter Frans kreeg de vuurdoop en dat varkentje werd met deskundigheid gewassen. Tussen neus en lippen merkte hij nog op, dat ook het Victoriakwintet dit jaar 25 jaar bestaat, hetgeen ook een jubileum is.

De vorige secretaris had dit vergeten door te geven, zodat het niet opgenomen was in het feestprogramma Maar ja, het jaar is nog niet ten einde en wie weet??? Frans had voor iedere jubilaris een apart woordje, een bloemetje en een passend cadeau.

Het aantal jubilarissen in alle leeftijdsgroepen zegt voldoende over vriendschap en het zich thuis voelen binnen onze fanfare. Intussen had zich reeds een lange rij gasten verzameld bij de ingang van de zaal in afwachting van de receptie die om 19.00 uur gepland was.

Loco-burgemeester Harrie Leunessen was de eerste spreker, die benadrukte het geweldig te vinden dat een kleine gemeenschap als Rimborg een fanfare met een zo hoog muzikaal peil herbergt. Ook veel waardering was er voor de jubilarissen.

Hij had nog een verrassing in petto. Het had Hare Majesteit Koningin Beatrix behaagd om maar liefst 3 personen te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Op de eerste plaats was dit Corrie, de voorzitter van het damescomité. Naast haar inzet voor Victoria is zij nog actief op andere terreinen. Jean en Sjang werden onderscheiden voor hun vele verdiensten als bestuursleden, o.a. voor de organisatie van de boerderijenfeesten, culinaire tuinfeesten en kasteelconcerten. Andere terreinen, waarop beiden actief zijn is het pr.-werk door Jean en het penningmeesterschap van Sjang.

De onderscheidingen kwamen als een complete verrassing.

Reg van Loo mocht, als voorzitter van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen de 15 jubilarissen een oorkonde overhandigen en de bijbehorende versierselen opspelden.

Vele plaatselijke en bevriende verenigingen volgden. Het werd een echte lange happening, in goede banen geleid door Joep Kleinen. Harmonie St Caecilia uit Eijgelshoven bracht niet alleen voor Frans Nickel een klinkende serenade, maar wilde met deze geste de onderlinge banden met Rimborg nog eens extra onderstrepen.



Het damescomité bood het geweldige bedrag van €3000,00 aan, terwijl dhr Math Jaminon namens het Laurafonds €1000,00 doneerde voor het nieuwe vaandel.

De belangstelling was groot, daardoor liep de receptie flink uit. Veel bezoekers bleven “hangen” en het werd aansluitend een gezellige feestavond. De muziek werd verzorgd door dj. Hans en het vocaal trio “Jel”. Het feest werd de volgende dag voortgezet. Zondagmorgen werd de Hoogmis opgedragen voor de gehele Victoriafamilie.

De plechtigheid werd opgeluisterd door het complete korps o.l.v. Bert Dirks. Er was uiteraard veel aandacht voor de vereniging en haar jubilarissen.

Amicitia.....Concordia.....Victoria, dat waren de hoofdpunten tijdens de preek, ofwel in gewone taal: vriendschap in eendrachtige samenwerking leidt tot victorie of overwinning.

Met een pittige mars begaf men zich na de kerkdienst naar het verenigingslokaal, waar een fröhschoppen op het programma stond. De belangstelling hiervoor viel ietwat tegen. Mogelijk was Vaderdag hieraan schuldig. De jeugdfanfare Eendracht uit Waubach en dj. Hans zorgden voor een juiste muzikale invulling.

De organisatie kan terugzien op een geslaagd en keurig verzorgd feestweekend.

De gedecoreerden



Corrie Hanssen



Sjang Kremers

Jean Paulssen

